

בוגרים מספרים על החוויה שלהם בריאלי יסוד הדר

ליאורה פיבן, בוגרת מחזור ע"ד (שנת 1987 ביסוד הדר)

"ריאלי יסוד הדר- היה עבורי בית ספר אליו הגעתי בשמחה. כל בוקר נפתח עם השיר "אדון עולם". בשיעורי מלאכה הרגשתי "גדולה" כששייפתי עם שופין ומשוף, בשיעורי מוסיקה שרתי בהנאה גדולה, למדתי מתמטיקה ותנ"ך בכיף. חשנו בכבוד הדדי בין המורים לתלמידים, ולאורך כל השנים הרגשתי שהמורים מאמינים בי. עד היום אני עושה שימוש בכלים ובמיומנויות הלמידה, שרכשתי בבית הספר. אני גאה היום להיות מורה ביסוד הדר".

מיכאל גורדון – בוגר מחזור ע"ז (שנת 1990 ביסוד הדר)

"בשתי מילים...בית הספר הריאלי בשבילי הוא צניעות וחברות. חולצת בית הספר שלבשנו "דיברה" "והצנע לכת". את החברים פגשנו כל בוקר בשמחה, כבר כשירדנו מהאוטובוסים. הגענו לבית הספר מישוברים שונים, ומשכונות שונות ברחבי חיפה...מהקרויות, עתלית, טירת הכרמל, שפרינצק, רוממה, אחוזה ונווה שאנן. חבריי מבית הספר הם חברים המלווים אותי בכל שלב בחיי. באנו שונים, נשארנו צנועים, וזה מה שהריאלי הוא בשבילי". היום מיכאל הוא מנהל תחום בשיווק קמעונאי, של קוקה קולה.

זהר פישר- בוגר מחזור ע"ז (שנת 1990 ביסוד הדר)

"סניף יסוד הדר הוא בשבילי עולם שמור היטב של זיכרונות."

- **מקום של חברות אמיתית.** ביסוד הדר הכרתי את החברים הטובים ביותר שלי עד היום. הם היו לחברי לא בגלל "דלתות" שאולי יכולתי לפתוח עבורם, אלא פשוט בגלל שהסתדרנו ביחד, צחקנו ביחד, ומצאנו מכנה משותף. הדלת היחידה שפתחתי לחבריי היא דלת הכיתה שהייתה כבדה עבורנו...
- **מקום של התמודדות.** עם הכיתה המקבילה, עם הציונים, עם הבנות, עם ילדים המגיעים ממקומות שונים, וכמובן עם ההנחיות השונות - כדור גדול בהפסקה הגדולה בלבד, לאסוף סיכות מהרצפה עם מגנט שחלילה לא יאבדו ואפילו החשש והחובה לנגן בחלילית. למה דווקא חלילית!?
- **מקום של חיוך.** של המורים. של המחנכים. של מחנכת הכיתה שלך, שהיא לא ממש חברה שלך, אבל היא לא רחוקה משם- מסייעת, תומכת, יושבת רק איתך... ולפעמים גם עם ההורים. דוחפת ומכוונת. אפילו את החיוך של רחל מטצקי, המנהלת האגדית, שידעה את שמו של כל ילד וסיפקה תחושה של משפחה קטנה.
- ואחרון חביב – **מקום של מסתורין.** הקירות העבים, המדרגות הבלתי נגמרות, אולם הכנסים הממוקם אי שם למעלה "ברקיע", התמונות הענקיות של המייסדים.

סניף ריאלי יסוד הדר הוא בדיוק כך. הוא מקום של חברות אמיתית, של התמודדות אך מלווה בחיוך רחב, מקום של מסתורין וקסם. זיכרון שנשאר אתך לאורך כל הדרך... עובדה. (נ.ב.- את שירת 'אדון עולם' בכל בוקר – נשאר לפעם אחרת).

היום אני עו"ד ומנכ"ל של חברת פיתוח עסקי גדולה הפועלת בשוק עריכת הדין בישראל ובעולם".

טל פוסטלניק- מחזור פ"ד (שנת 1997 ביסוד הדר)

"מסלול לימודי בבית הספר הריאלי החל בסניף יסוד הדר. בית הספר היה עבורי, מקום שנעים להגיע אליו כל בוקר מחדש, לרכוש ידע ולספור את הדקות עד להפסקה עם החברים. בית הספר בשבילי הוא המקום בו התחילו חברויות שהן כמו משפחה, מקום של ידע, התעניינות, מקום בו רכשתי כלים שאפשרו לי לטפס במעלה סולם החיים ולהגיע למקום בו אני נמצאת היום. מקום בו רכשתי בטחון וחוויתי ילדות מוגנת של חום ונתינה כבחממה. מקום בו איפשרו לי להביע את עצמי ולהיות הילדה שהייתי, מקום שמעודד".

שיר ענבר – מחזור צ"ב (שנת 2005 ביסוד הדר)

"אני רוצה לחלוק אתכם כמה מהניצחונות שחוויתי בחיי האישיים ובחיי כתלמידה בבית הספר. בסניף הדר, מודגשים שני תחומי דעת: מדעים ואומנות. בחיי למדתי, שכאשר משלבים את שתי גישות, כל אחת מהן מחזקת את האחרת, ויחד הן הופכות לרבות עוצמה.

בתור ילדים תמיד רצינו שיאמרו לנו שיש לנו יכולות ושיחזקו אותן. המורים בבית הספר האמינו בכישרונות שלי, הם אף הטיבו לשקף לי שיש לי כשרון יוצא דופן.

הרגשתי שעטפו אותי בפקעת בטוחה ומוגנת. סגל המורים העניק לי חום ואהבה, תוך גילוי רגישות לצרכים של כל ילד וילד. זה אחד מבתי הספר שיש להם היכולת לחולל מהפך אישי בזכות דרך החינוך.

בנוסף, בית הספר הוא מעין מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. יש קבלה של האחר. לימדו אותנו דרכים רבות לתקשר זה עם זה. למדנו על התרבויות השונות, ובדיונים ביטאנו את עצמנו ללא מחסומים, כי חשנו אמון הדדי. דבר זה אפשר לי להיות נדיבה, להביע את רגשותיי ולהקשיב, מבלי להיות על המשמר כל הזמן. כשאנו פתוחים יותר אנו גם מוכנים יותר לקלוט מבחינה אינטלקטואלית.

כאשה צעירה, אני מבינה שזכיתי, וכעת הגיע הזמן לחלוק את ההבנות שלי אתכם. הידע שרכשתי והערכים שלאורם התחנכתי משמשים לי קרש קפיצה, ופתחו בפני אפשרויות רבות.

הזיכרונות גורמים לי להתגעגע למוזיקה, לצבעים, לריחות, לקבוצתיות. למקום של ילדות מאושרת ובלתי נשכחת שעיצבה כאדם בוגר- כיום".

אני בת 23, סטודנטית שנה ב' בבית הספר למשחק בנגב.

הילה גולדשמיד- מחזור צ"ה (שנת 2008 ביסוד הדר)

"סניף יסוד הדר בשבילי היה חממה. בזכות יחסם החם והמבין של המורים ובזכות תכנית הלימודים, אני יכולה כיום לומר שבית הספר הקנה לי את הבסיס ללמידה מיטבית, תוך סקרנות לדעת עוד ותוך אהבת הלמידה עצמה. בסניף יסוד הדר למדתי לאהוב ספרים. למדתי מיומנויות חקר, בהן השתמשתי גם בהמשך לימודי בחטיבה ובתיכון. בסניף יסוד הדר נחשפתי לראשונה לאומנויות-והאומנות היא חלק מחיי כיום."

חן שניידר- מחזור צ"ז – תלמידת כיתה י"ב (שנת 2010 ביסוד הדר)

"יסוד הדר עבורי לא היה סתם בית ספר. בביה"ס הריאלי בהדר פגשתי מורים, אנשי צוות ותלמידים שלימדו אותי הרבה יותר מלהיות "תלמידה טובה". יסוד הדר הוא בית ספר הדואג לכך שכול ילד ירגיש שיש לו יכולת להתקדם ולהתפתח בתור אדם בחברה, וזאת עוד לפני פיתוח יכולותיו הלימודיות. בביה"ס היסודי התקשיתי מאד בלימודים, אך בזכות המחנכות שלי זכיתי לקבל מענה ע"י עצות וכלים שעוזרים לי לממש את היכולות הטמונות בי, עד היום. המשכתי להאמין ביכולתי ואני יכולה להגיד כיום, שבלי האמונה והדאגה האין סופית של המורים, שמהווים עבורי "מורים לחיים", לא הייתי מי שאני היום. יסוד הדר הינו חממה שקשה למצוא בבתי ספר אחרים."

הילה בסט- מחזור צ' (שנת 2003 ביסוד הדר)

למדתי בבית הספר הריאלי מכיתה א' - י"ב, בסניף הדר ובבית בירם. התגייסתי לשירות צבאי ביחידה 8200, השתחררתי בדרגת סגן לאחר ארבע שנים משמעותיות ומאתגרות.

ומה היה יסוד הדר בשבילי?

קודם כל בית. חממה בטוחה, מטפחת ואוהבת, אשר מחנכת לערכים, מעורבות חברתית וסביבתית, דו-קיום, עזרה לזולת, וקבלת השונה. ביסוד הדר פגשתי חברים מכל הרקעים ומכל המגזרים. יהודים, נוצרים, מוסלמים ודרוזים, עולים חדשים, צברים ותיקים, חיפאים, שאינם חיפאים, ועוד. לצד זאת, נחשפנו לעולמות ידע רבים ומגוונים, קיבלנו כלים לחקור ולהתעניין, ללמוד וללמד. השאיפה למצוינות, הירידה לפרטים, הצורך בעבודה קשה ובהשקעה, קיבלנו אתגרים מותאמים אישית, ואת התחושה שכל אחד מאתנו הוא עולם ומלואו.

אין מספיק מילים בכדי לתאר את ההשפעה של ששת השנים הללו על חיי. כנראה שהן באות לידי ביטוי במודע ובלא מודע, ומשתלבים בחיי ברבדים רבים. רק היום אני מבינה כמה המילים האלו כמו ערכים או סובלנות אינן מובנות מאליהן בעולם בו אנו חיים, לכן אין לי שום ספק שילדיי ילמדו ביסוד הדר!

אבא שלי עד היום טוען שהכול בזכות המורה בינה שלימדה אותנו עבודה קשה מהי!

כיום אני בת 24, סטודנטית להנדסה ביורפואית בטכניון, שנה שלישית, עובדת בחברת Biosense Webster שהיא חברת בת של Johnson and Johnson העולמית.

עוז שלמה גולדבוים – תלמיד כיתה י"א, מחזור צ"ח (שנת 2011 ביסוד הדר)

"יסוד הדר, הינו מקום מיוחד, באזור מיוחד, שנמצאים בו אנשים מיוחדים השונים האחד מהשני. מעטים בתי הספר היסודיים בארץ שבהם ניתן לראות בהפסקה הילדים בני 6-11 מחיפה, הקריות וחוף הכרמל משחקים ביחד.

הרקעים השונים של התלמידים בסניף, תרמו לי כבוגר להבין טוב יותר את האחר, שבא מרקע ואורח חיים מעט שונה משלי.

הנסיעות לבית הספר בהסעה גרמו לי להעריך את הלימודים בבית הספר- אני עושה דבר שהוא לא רגיל בארץ לילד בן 7- נוסע כשעתיים, הלוך וחזור לבית הספר כל יום."

יובל בוארון – תלמידת כיתה ט', מחזור ק' (שנת 2013 ביסוד הדר).

"יסוד הדר היה הבית השני שלי בילדותי ובמבט לאחור אני שמחה שזה אכן היה כך. בית הספר הזה עיצב אותי להיות מי שאני היום והקנה לי את הערכים שאני מתנהלת לאורם כיום. כל זאת בעזרת חברים מדהימים וצוות מורים מיוחד שתמך בכל תלמיד ותלמיד, ועזר להם להפיק את המיטב מעצמם."